



Dorpskerk Santpoort

CLEMENTINE nr 6, zomer 2015

Kwartaalbrief van Ineke Clement, predikant voor 70+ in Santpoort

Bij het kerkblad ontvangen mensen van 70 jaar en ouder de zesde Clementine. Om op de hoogte te blijven van wat de kerk voor ouderen doet en om de drempel te verlagen voor contact met mij, als u daar behoefte aan heeft. Aan het eind van deze brief vindt u een gedicht van Leo Vroman en de agenda met ouderenbijeenkomsten tot en met september, met veel zonneschijn.

De volgende Clementine zal in de herfst verschijnen.
Mede namens mijn man Roel Pomp
wens ik u een goede zomer toe,

met een hartelijke groet,



Ds Ineke Clement, tel 023-5387095 of 06-13799739.

Email: inekeclement@kpnmail.nl

Bij afwezigheid neemt waar ds Otto Sondorp
waar, tel: 06 15908560.

Verwondering tot op de vierkante centimeters

Wij zijn net terug van een drieweekse vakantie in Appelscha. Dat klinkt niet exotisch, het is maar een goede twee uur rijden van huis en er wordt gewoon Nederlands gepraat, of Fries of Drents, want het ligt op de grens van Friesland en Drenthe. Appelscha ligt in een prachtig gebied met bossen, zandverstuivingen, veengebieden en uitgestrekte weilanden en we zijn er helemaal tot rust gekomen. Je zou Appelscha ook de achtertuin kunnen noemen van het Drents-Friese Wold, waar je eindeloos kunt fietsen en wandelen. Vlakbij ligt een ander uniek natuurgebied, het Fochteloërveen waar je buiten de paden gegarandeerd natte voeten krijgt. Met planten en dieren, waarvan sommige soorten vrijwel alleen in dit gebied te vinden zijn. Zoals de kraanvogel, groot en indrukwekkend. Maar ook ranke libellen, waarvan je niet voor mogelijk houdt, dat er zoveel soorten zijn.

Misschien denkt u inmiddels dat ik ben ingehuurd door de plaatselijke VVV om reclame te maken voor dit gebied en waarom moet dat in de Clementine?

Libellen

Waar het me om gaat is de verwondering over de schoonheid van de natuur, tot op een paar vierkante centimeters. Die verwondering kan je ook voelen in onze eigen Santpoortse duinen of in uw tuin of op uw balkon, maar ik spits het nu toe op de libel.

Een onogelijk, haast doorzichtig insect, dat je niet zomaar kan zien. Je moet er de tijd voor nemen en er een poosje, het liefst bij het water, voor gaan zitten. Wij werden deze vakantie op het spoor van dit kleine diertje gebracht door een enthousiaste vrijwilliger van Natuurmonumenten die prachtige foto's heeft gemaakt van libellen en ze op een avond in ons vakantiecentrum honderden malen vergroot projecteerde op een scherm aan de muur.

Wij werden er stil van...

Wat een kleurenpracht, wat een diversiteit en wat zitten ze ingenieus in elkaar, alleen al het fijnmazig en doorzichtig netwerk van de vleugeltjes dat goed te zien was. Hoe bestaat het? En als je dan bedenkt dat het hier alleen nog maar gaat om een klein diertje waar je normaal niet bij stil staat, hoe wonderlijk is dan niet elke plant en elk dier en elke mens?

Natuurlijk, er is ook een strijd gaande van eten en gegeten worden, van wreedheid ter wille van het overleven van de sterkste, van woeking van kwaadaardige cellen in menselijke lichamen, van aardkorsten die gaan verschuiven en van stekende muggen, maar daar wil ik het nu even niet over hebben.

Laten we vooral ook stil worden van verwondering over de schepping, over de Schepper. Er zit bij dit alles al weken een gedicht in mijn hoofd. Dat wil ik u tenslotte meegeven. Het is een tekst van de verleden jaar op 98 jarige leeftijd overleden dichter-bioloog Leo Vroman:



Scheppinkje

Kon ik Jou, Heer, tezamenponzen
tot een gebaartje op mijn hand
en gaf Jou alle kralen, donzen,
poesjesmiepsen en hommelsonzen
en Jij weefde het verband...

ik zou mijn vingers rond Je sluiten
en Jouw gekriebel zó beminnen
terwijl Je scheppend was daarbinnen
dat ik mijn vuist héél zacht van buiten
zou kussen;

en als ik op een teken
Jouw werk voorzichtig zou ontbloten
nimmermeer zijn uitgekeken
op mijn lege handpalm, grote
God
en nooit meer spreken.

Programma ouderenwerk zomer 2015

Donderdag 20 augustus half twaalf lunchgesprek met elkaar en met de ouderenpredikant. Altijd gezellig met soep en brood, en een 'kapstokje' voor onderling gesprek, deze keer aan de hand van tegeltjeswijsheden. Graag **wel opgeven** bij Coba Slings, tel: 5376634 of Fija Borst, tel: 5375071

Woensdagmorgen 26 augustus van 10 - 12 uur gaan we oude liederen zingen in de kerk, met orgelbegeleiding van dhr Cees Verschoor. Liederen van Johan de Heer, uit de oude Hervormde bundel of het liedboek van 1972. Liederen waaraan u wellicht een dierbare herinnering heeft. Als het enigszins kan, willen wij er een aantal van te voren op een stencil zetten. Wilt u die liederen dan opgeven door mij te bellen of te mailen? Ook staat er de zondagen van te voren een flapover in de kerk, waar u uw wensen kunt opschrijven of u schrijft ze erop tijdens het lunchgesprek.

Dinsdagmorgen 8 september van 10 -12 uur is er weer een ouderemorgen met als onderwerp de schilder Vincent van Gogh, ingeleid met verhaal en beeld door ds Kick Bras. Onder voorbehoud van zijn agenda.

Woensdagmorgen 23 september om 10 uur worden we bijgepraat over de voortgang van het project van ds Otto Sondorp en mogen alle vragen over het reilen en zeilen van onze kerk gesteld worden.

Woensdagmiddag 30 september om 15 uur Avondmaalsviering in kleine kring bij mevr Gerda de Lange, Eyndenhoefflaan 9. Bent u niet in de gelegenheid om in de kerk avondmaal te vieren en is daar wel behoefte aan, schroom niet om aan te schuiven. U kunt gehaald worden. Opgave bij mij.

Coördinatoren bezoekgroepen:

Noord, wijk 1 mevr Fija Borst, tel 5375071,
wijk 2 mevr Diny Markerink, tel 5376816;
Santpoort Zuid mevr Aly Tijssen, tel 5491282